

Investeren

Zwolle, 9 november 2017

Geachte heer, mevrouw,

Ik vroeg afgelopen week Sander Simonse, een van onze donateurs, waarom hij Youth for Christ Zwolle steunt. Een zinsnede die mij raakte was: *“Ik steun het werk van YfC omdat ik zelf ooit iemand had die in mij investeerde, waardoor ik Jezus leerde kennen.”*

Het leven van Sander is veranderd, doordat een ander tijd in hem investeerde. Investeren associeer je niet direct met jongeren, hoop, geloof of gebed, toch is dit een woord dat ik herken als het gaat om jongerenwerk.

Ten eerste zie ik van dichtbij vrijwilligers de keuze maken om te investeren in jongeren. Investeren is ruimte maken in de agenda om beschikbaar te zijn voor jongens en meiden. Bij de panna, op meidenavonden of thuis op de bank. Anderen maken ruimte in de agenda om praktische ondersteuning te bieden. Dat kan door deze nieuwsbrief te maken, rond te brengen, maar ook om schoon te maken, te klussen en te koken.

Veel vrijwilligers zijn al een lange tijd betrokken. Dat gaat niet vanzelf en wij hebben daarin elkaar nodig. Het samen onderweg zijn betekent het leven delen, samen eten, samen een weekend weg. Dit is makkelijker op te schrijven dan het te leven. Ook dat is oefenen, met vallen en opstaan. Hoe verschillend de groep ook is, wij kunnen niet zonder elkaar.

Investeren in tijd met God. Dat betekent de jongeren en elkaar bij de Vader brengen, elkaar zegenen en bemoedigen. Het is ook samen de bijbel lezen of het delen van geloofsvragen bij de lunch. Er zijn gebedsgroepen en gebedsnachten, daarin gaan we ook steeds weer terug naar de Bron.

Beste lezer, ik weet niet in welke hoedanigheid u dit leest. Misschien geeft u tijd, middelen of bent u gewoon nieuwsgierig. Daarvoor (ook voor uw nieuwsgierigheid) ben ik u dankbaar, want door uw steun kunnen wij verhalen delen.

Toch doe ik een oproep. Een oproep omdat ik geloof dat er nog zoveel verhalen klaarliggen. Levensverhalen van jongeren die veranderen omdat ze Jezus mogen ontdekken en gaan volgen. Wij willen meer jongeren gaan bereiken. Dat vergt een investering: in tijd en geld. Misschien wel uw vrije tijd of uw geld. *Participeren in een investeringsfonds voor Zwolse jongeren*. Het zou toch mooi zijn. Wilt u er eens over nadenken wat het u mag kosten?

Wilt u reageren of in gesprek, belt of mailt u mij dan.
(0621452435 / ronald.welmers@yfc.nl)

Ik wens u de vrede van Christus toe.
Ronald Welmers

Dichterbij jongeren in Zwolle

Panna in Dieze-West

14:30 met zijn 7-en bereiden we de laatste dingen voor, we zetten de bus klaar, het drinken, voetballen, springtouw, etc. en we bidden voor een gezegende middag en een vredige sfeer.

14:40 Met veel zin, maar ook een beetje spanning rijden we richting onze plek, midden tussen de huizen in Dieze-West. Twee weken geleden was er wat onenigheid tussen een aantal kinderen en ook ouders. Als team hebben we toen goed gehandeld, maar een moeder van één van de kinderen reageerde toen behoorlijk heftig naar ons.

14:45 We komen aan in straat, Jamie* springt op iemands rug, en van Kyle*, krijgen we een stomp in de maag. We zijn welkom ☺. We bouwen vlot de kooi op met elkaar.

15:00 We starten ons eerste potje en er wordt gelijk fanatiek gevoetbald door een paar talentvolle voetballertjes. Er wordt aangemoedigd (en gescholden) vanaf de zijkant. Verliezen is moeilijk en

dat zien we ook bij de verliezers van het eerste potje.

15:10 Er komen twee meisjes in de kooi om te voetballen, en fanatiek dat ze zijn! Ze kunnen niet op tegen het voetbalgeweld van een paar jongens, maar ze komen ver!

15:20 Buiten de kooi worden er gespeeld, maar ook gekletst; wat heb je vandaag op school gedaan? Wie zijn je beste vrienden? Soms wordt er een koppeling gemaakt naar het geloof.

15:45 Pauze. We drinken wat ranja met elkaar, een paar kinderen delen de bekertjes uit en anderen verdelen de ranja.

15:50 We gaan weer verder en inmiddels zijn er zo'n 30 kinderen en jongeren om en nabij de pannakooi. Erg gezellig, maar ook uitdagend, we weten dat een ruzie onder deze kinderen en jongeren snel kan ontstaan. Deze keer gaat het erg goed, we hebben zelfs niemand naar huis hoeven brengen. Dit gebeurt

regelmatig wel. We merken dat we er al anderhalf jaar zijn en kinderen ons vertrouwen. Vanuit ouders in de wijk krijgen we terug: 'Wat bijzonder dat er zo weinig ruzies zijn en de sfeer zo goed is'. Ik denk dan: 'Wij zien al veel ruzies, pestgedrag, gescheld en gevecht, hoe zou het normaal zijn met deze kinderen en jongeren?'

16:15 We sluiten af, de kinderen die willen mogen bij ons komen staan, we vertellen kort dat we in God geloven en dat we samen bidden. We bidden samen en nemen afscheid van de kinderen. We breken de kooi weer af.

16:45 We evalueren de middag. Een goede sfeer, mooie contacten deze keer: 'wat een schatjes' (en dat is wel eens anders ☺) We danken God voor de kinderen die we mogen ontmoeten en hun thuissituaties, vriendschappen en of ze God mogen leren kennen. Bid je mee?

*Dit zijn niet hun echte namen



Panna in de Aa-landen

In april 2017 is er gestart met een LifeSpot in de Aa-landen. De huidige situatie in de Aa-landen-Midden en -Zuid is die van een wijk met bovengemiddeld veel samengestelde en gebroken gezinnen, met negatieve financiële situaties, verhoogde schooluitval en een bovengemiddeld aantal gezinnen met weinig middelen en mogelijkheden tot sport en vrijetijdsbesteding. Vanaf eind oktober starten we nu ook met pannavoetbal dankzij de Buurtbonus van de Gemeente Zwolle konden we deze mooie aanhanger met pannakooi aanschaffen!

MEIDENCLUBS

Vijf jaar geleden begonnen we met één meidenclub, en dit jaar draaien er 3! Bij de meidenclub van 13+ gebruiken ze dit jaar het materiaal van Youth Alpha om de meiden te vertellen over Jezus. Bij de jongere meidenclubs volgend ze het YfC-programma Super Woman.

HOE GAAT HET NU MET...

Oud-UIT'er Annelore in Londen? "Het UIT-jaar was voor mij een begin van het avontuur waar ik nog steeds volop in zit. Bijna 4 weken geleden ben ik naar Londen verhuisd om hier een discipelschapsjaar te volgen en tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn zin! Ik heb helemaal mijn plek gevonden en kan hier in praktijk brengen wat ik geleerd heb in het UIT-jaar en daarnaast maak ik ook ontzettend grote nieuwe stappen in mijn geloofsleven. Het UIT-jaar was heel uitdagend voor mij, omdat ik tegen veel dingen aan liep, maar ook daar heb ik veel van geleerd ben ik achter gekomen. God is aan het werk en doet zulke gave dingen. Ik wens de nieuwe UIT'ers ontzettend veel zegen toe! And God bless you all, Annelore X"

ZEGEDIENST IN DE VEG

Vorige maand waren we te gast bij de VEG. De VEG ondersteund in ons werk. Die ochtend werden we gezegend voor ons werk in de wijk. Bijzonder om zo met elkaar te gaan voor de Koning!



Sonrise 2017

De voorbereiding voor Sonrise dit jaar vond ik als teamleider erg lastig. Veel 'oude' teamleden hadden besloten om dit jaar niet mee te doen waardoor het team in het begin uit vijf mensen bestond. Ik heb af en toe best mezelf de vraag gesteld of we dit jaar wel konden draaien. Maar hoe dichterbij de zomer kwamen hoe meer nieuwe teamleden zich spontaan aanmelden! Gaaf om te zien dat God toch voorziet als we zelf het even niet meer zien zitten!

Tijdens de Sonrise week was het bijzonder. God werkte krachtig en bijzonder. Jaren van investeren (zaaien) heeft zijn vruchten laten zien. Kleine groene sprietjes komen uit de grond! En daar mocht ik dit jaar getuige van zijn! En dat hebben we niet alleen als team gezien, maar dat zag iedereen die op het veld kwam. En sterker nog, samen hebben we hieraan aan gewerkt, geïnvesteerd, door gebed, tijd, energie en alles wat er bij kan kijken. Samen als gemeente hebben we Gods liefde mogen uitdelen en ontvangen!

Hoe ik dit gezien heb? Door het team wat vol enthousiasme de week draaide. Door de mensen uit de kerk die langs kwamen, ons positief aanmoedigden, klaar voor ons stonden en ons hielpen. Door de gebeden voor ons, het toezingen in de kerk en de gesprekken op het veld. Maar het mooiste was om te zien dat jongeren tot geloof zijn gekomen! Twee meiden lezen nu samen met Gerdien uit de Bijbel. Eén keer per week komen ze samen om dit te doen. Door Sonrise hebben ze hun hart geopend voor God en willen ze Hem beter leren kennen.

En natuurlijk is er nog veel meer gebeurd op het veld! We hebben gesprekken gehad met jongeren, hebben voor jongeren weer mogen bidden. We hebben droge middagen gehad terwijl de rest van Zwolle overspoeld werd met regen. Ouders van kinderen en jongeren uit de wijk hielpen mee op het veld. Ze deden dit uit zichzelf en vanuit het niets! Bijvoorbeeld door een partytent neer te zetten voor de BBQ en het onkruid (brandnetels) weg te halen met een bosmaaier zodat we 'veilig' daar konden zitten. Ik herinner me nog dat ik de tent zag staan en naar de ouder toe liep; 'Moet de tent drogen?' vroeg ik aan hem. 'Nee, dat is voor de BBQ van vanavond, dan kunnen de spullen droog staan', antwoordde hij. 'Maar waarom doe je dat?' vroeg ik hem. 'Waarom niet? Wij komen hier al zolang en jullie doen zoveel voor onze kinderen. Dan is dit toch logisch.' Dit raakte me. Niet alleen is Sonrise positief voor de kinderen en jongeren, zelfs ouders veranderen erdoor!



Graag stellen we een donateur aan je voor. Deze keer Sander Simonse. Hij vertelt waarom hij het werk van YfC steunt:

"Het werk van YfC is heel concreet dichtbij in de wijk. Ze houden vol waarin ze geloven: het is geen prikactie, ze investeren gerust meerdere jaren in jonge mensen. Hoe vaak gebeurt zo iets? Het valt mij op hoe oprecht bewogen YfC Zwolle is met jongeren en ziet hoe mooi ze zijn. Ik steun het werk van YfC omdat ik zelf ooit iemand had die in mij investeerde, waardoor ik Jezus leerde kennen. Dat gun ik iedereen, maar met iedereen optrekken lukt mij niet, blij dat YfC er is :-)"

Wat ik belangrijk vind: dat Jezus in veel opzichten briljant is. Dat hij ons aanvaard zoals we zijn, zonder voorwaarden: daar spreekt liefde uit. En die liefde gaat niet weg door wat anderen van je denken of wat je van jezelf denkt: dat maakt het leven zo ontspannend en onbezorgd, bizar mooi! Bedenk eens welke mensen wezenlijk waren voor jouw ontwikkeling, voor keuzes die je maakte. Bedenk dat veel jongeren zulke mensen niet eens hebben. Bedenk eens wat er gebeurd als iemand de liefde van Jezus meemaakt. Bedenk eens hoeveel geld je aan het einde van je leven waarschijnlijk overhoudt."